

2026/02/26

Daguitstap

Tervuren, Afrika museum

In het Afrikamuseum maken we ondermeer kennis met rituelen en ceremonies, landschappen en biodiversiteit. We belanden in het bruisende Kinshasa, en in het regenwoud.

De rumba klinkt vertrouwd in de oren.

Wist je dat de mens is ontstaan in Afrika, zowat 3 miljoen jaar geleden?

In het oosten van Congo is een tand gevonden van minstens 2 miljoen jaar geleden, nu nog altijd ter inzage in Tervuren.

Buiten het museum valt er heel wat te beleven in de omliggende natuur. Verschillende grote vijvers en dreven doorkruisen het enorme park. In het stuk tuin tussen het museum en het Afrikapaleis kan je 2 mammoetbomen ontdekken, waarvan 1 wordt bestempeld als de dikste van Vlaanderen. Op het kruispunt van één van de dreven bevinden zich 3 heel grote 'zwerfkeien', destijds opgegraven in het naburige Duisburg. Koning Leopold de Tweede was zodanig onder de indruk van deze vondst, dat hij ze liet transporteren naar het park. En nu zijn ze nog altijd in Tervuren een mysterieuze blikvanger. Op de wandeling zullen we te weten komen dat de koning een cruciale rol heeft gespeeld in Tervuren. Aan de rand van de gemeente ligt het geografisch Arboretum, ook een verwezenlijking van de vorst. Als er wat tijd over is, maak dan maar een wereldreis tussen de bomen. Of misschien is dat voor een volgende keer.

